

Dr. Peter Van Breusegem

Nieuwsbrief

U kunt contact opnemen via het telesecretariaat op 053 89 52 04 of via info@drpetervanbreusegem.be

Beste lezer,

Begin januari opende mijn nieuwe praktijk in Erembodegem haar deuren – een spannende mijlpaal en een frisse start, zonder het fundament van mijn jarenlange ervaring los te laten. De nieuwe omgeving is nog een beetje wennen, maar mijn doel verandert niet: ik blijf patiënten op een heldere en toegankelijke manier informeren en ondersteunen.

In deze editie van mijn tweemaandelijks nieuwsbrief neem ik jullie mee achter de schermen van de nieuwe praktijk en werp ik een diepere blik op een thema dat vaak onderbelicht blijft, maar cruciaal is in de zorg: het brengen van slecht nieuws. Hoe doe je dat op een menselijke en empathische manier?

Warme groet,

Peter van Breusegem

Dokter in de Genees-, heel- en verloskunde KUL 1981 | Huisarts sinds 1981 | Arts arbiter wet gewaarborgd loon | Leif-arts (vragen over het levenseinde) | Bijstand bij medische expertise | Geschillen met sociale zekerheid



Welkom in mijn (digitale) wachtkamer

Met veel enthousiasme zet ik mijn website, www.drpetervanbreusegem.be, in de kijker. Via deze digitale weg kunnen mijn patiënten vlot een consultatie inplannen in mijn praktijk in Erembodegem en contact met mij opnemen. Mijn bedoeling? De vertrouwde sfeer van de praktijk ook online laten voelen en vooral de drempel tot zorg en medische informatie zo laag mogelijk houden.

De site bundelt alles over consultaties, arbitrage en praktische zaken. Mijn focus blijft op mijn bestaande patiënten, maar ik wil ook een bredere groep toegang geven tot belangrijke medische informatie. Daarom verwijs ik door naar dirkvanbabylon.com, waar onder meer arbeidsongeschiktheid, verslaving en psychische problematiek uitgebreid aan bod komen. Nieuwe patiënten kunnen me contacteren, waarna we samen bekijken of en hoe ik kan helpen – of naar wie ik hen best doorverwijs.

Zorg draait om nabijheid, en dat hoeft niet altijd binnen de muren van een praktijk te zijn. Daar wil ik voor blijven zorgen. Praktische informatie over mijn bereikbaarheid en hulpverlening vindt u aan het einde van deze nieuwsbrief.



Neem dadelijk contact op >

Dr. Peter Van Breusegem

Nieuwsbrief



Deze bromelia kreeg ik van een dankbare patiënte die in de buurt van de praktijk in Brussel woont.

Zulke gebaren doen me enorm goed. Niet om het cadeau op zich, maar om de dankbaarheid die eruit spreekt. Het is die waardering van patiënten die me motiveert om me elke dag opnieuw in te zetten voor iedereen die bij mij aanklopt, ongeacht huidskleur, gender of nationaliteit... Want zorg verlenen is, boven alles, een kwestie van menselijkheid.

Bedankt!

Ik moet u iets vertellen

Het slecht nieuws-gesprek

Vanwaar komt nu mijn drijfveer om mensen in nood-situaties te (blijven) helpen? Een bepalend moment in mijn carrière was mijn inzet in de jaren '80 en '90 voor de zorg en begeleiding van aids-patiënten. Tot dan toe waren de meeste patiënten met ernstige of fatale ziektes ouderen. De aids-epidemie confronteerde ons met een nieuwe realiteit en dwong ons anders naar de zorg en de aanpak in de praktijk te kijken. Het was de start van een enorm leerrijke periode voor mij.

Hoe breng je slecht nieuws? Hoe zorg je ervoor dat iemand zich gehoord voelt, ook als de medische opties beperkt zijn? Hoe bouw je vertrouwen op, zodat patiënten zich niet herleid voelen tot een dossier of een protocol? Die vragen bleven me bezighouden en hebben mijn manier van werken blijvend gevormd.

Geneeskunde is meer dan een diagnose en een behandeling. Het is een gesprek, een zoektocht naar de beste zorg op maat van de mens achter de patiënt. Communicatie is niet zomaar een aspect van de zorg—het is de kern ervan.

In [dit artikel](#) op mijn website, leest u meer over dit onderwerp.



Dr. Peter Van Breusegem

Nieuwsbrief

De weg naar Erembodegem

Een nieuwe praktijk, waar het individu centraal staat

Wie de gezondheidszorg de afgelopen decennia heeft gevolgd, kan er niet omheen: het landschap is grondig veranderd. De sector wordt vandaag vooral gestuurd door protocollen, administratieve richtlijnen en gestroomlijnde procedures. Maar wat betekent dat voor de kern van de geneeskunde? Geneeskunde is geen afvinklijst. Het is een ambacht, een dialoog, een zoektocht naar de best mogelijke zorg voor elk individu. Dat mogen we niet vergeten. De huisarts speelt daarin een cruciale rol. In tegenstelling tot specialisten moet hij eender wie onder zijn vleugels nemen – ongeacht verslaving, psychische problematiek, huidskleur of gender. Wij, huisartsen, zullen je in de ogen kijken en proberen te helpen met wat we kunnen doen.

Lees [in dit artikel](#) meer over de bijzondere relatie tussen de patiënt en de huisarts.



Ik blijf u graag helpen

Een luisterend oor bieden

Steeds meer mensen raken uitgeput in een maatschappij die draait om snelheid, efficiëntie en productiviteit. Maar het zijn niet de zwaksten die breken. Het zijn de zachte, de harde werkers, de mensen die altijd klaarstaan voor anderen. Wanneer zij tegenover me zitten in mijn praktijk, weet ik: dit systeem laat weinig ruimte voor kwetsbaarheid. En toch is het net die kwetsbaarheid die erkend moet worden, als we willen dat mensen blijven rechtstaan.

In mijn artikel '[De wil om te blijven helpen](#)' deel ik mijn ervaring en visie op de zorg van vandaag.



Dr. Peter Van Breusegem

Nieuwsbrief

Laten we met elkaar praten

Heeft u medische vragen of worstelt u met een specifieke problematiek? Op mijn website vindt u uitgebreide informatie en praktische tips over thema's zoals verslaving, arbeidsongeschiktheid en psychische klachten.

Tot eind april beschik ik bovendien over de mogelijkheid om extra telefonische ondersteuning te bieden. U kunt mij contacteren als u specifieke onderwerpen wilt bespreken en wilt weten hoe ik u daarbij kan ondersteunen. Uw huisarts blijft uiteraard uw vaste aanspreekpunt. Overweegt u zich in te schrijven? Dat kan nog tot 30 april tegen de voordelige tarieven.

Inschrijven gebeurt vertrouwelijk met uw nationaal nummer, en u kiest zelf uw voorkeur voor contact: telefoon, e-mail, sms of WhatsApp. Online afspraken via Facetime, WhatsApp, Teams of Google Meet behoren eveneens tot de mogelijkheden.

 053 89 52 04

 info@drpetervanbreusegem.be

 Korte Keppestraat 21 bus 023,
9320 Erembodegem (Aalst)



Meer weten over mij?

Om mijn schrijverschap los te koppelen van mijn werk als huisarts, koos ik, Peter Van Breusegem, jaren geleden voor het pseudoniem Dirk van Babylon. Overdag ben ik dokter, maar zodra de nacht valt, word ik de auteur achter tal van literaire werken. Ontdek meer over mijn schrijverschap op de literaire zone van de website.

Peter Van Breusegem

Huisarts met meer dan 40 jaar ervaring



Ga naar drpetervanbreusegem.be >

Dirk van Babylon

Schrijver van sonnetten, essays & verhalen



Ga naar dirkvanbabylon.com >

Tot de volgende keer...